

SHOPPING

7. BEIRUTS BEDSTE BOGHANDEL

Boghandel og caféen med det hyggelige navn Papercup er et dejligt hide-away i bydelen Mar Mikhael. Boghandleren har specialiseret sig i bøger om kunst, fotografi, arkitektur og design, og man mærker virkelig, hvordan hver ting er nøje udvalgt, hvad enten det gælder bøger, te, magasiner eller lidt til den søde tand.

Papercup, Agopian building, Pharaon street, Mar Mikhael, www.papercupstore.com

8. FOR FASHIONISTAER

For de bedste internationale fashion labels skal du tage forbi butikken IF i bydelen Hamra, som både byder på fedt og råt interiør – og skønt tøj til mænd og kvinder med mærker som Rick Owens, Commes des Garçons og Yohji Yamamoto.

IF, Abdel Aziz Str.

9. POETISKE TEKSTILER

Farveglade sjæle skal besøge butikken Bokja, som er grundlagt af de to kvinder Hoda Baroudi og Maria Hibri, der har specialiseret sig i vintagetekstiler fra bl.a. Levant, som de polstrer møbler og andre objekter med. Duoen er en naturlig sammensmeltning af talent og kreativitet, og de deler en fælles passion for gamle tekstiler og tapeter, der i deres nye roller bliver til poetiske skulpturer med hver deres unikke historie.

Bokja, Mukhallassiya Street, Bldg. 332, Saifi Village, www.bokjadesign.com

10. STJERNEN OG HANS STJERNESKUD

Libanons couture-stjerne hedder Rabih Kayrouz. Han bor både i Paris og Beirut, og et smut forbi hans showroom er en oplevelse for sig. Han er også manden bag projektet og organisationen STARCH, som er en nonprofit organisation, der hjælper unge upcoming designere på vej med debutkollektioner. STARCH har også en lille butik ved siden af selve showroomet, hvor de unge designere viser deres tøj.

www.starchfoundation.org

11. VINTAGE I AUTOVÆRKSTEDET

I et tidligere autoværksted ligger nu en fin lille butik, Patrick Maalouf Gallery med vintagemøbler fra 50 til 70'erne. Tag på opdagelse, og find designskatte fra hele verden, hvad enten du leder efter skæve indslag eller lækkert design af en anden tid.

Patrick Maalouf Gallery

KITSCH LEVER ENDNU

En fin lille adresse at kende er Kitsch, som er konceptbutik og café i ét. En af allerførste af slagsen i Mellemosten.

Kitsch Boutique & Bakery, 14 Gemmayze Street

